

Merhaba,

TMH'nın yeni sayısı hazırlama sürecinde Türkiye tarihinde görülmedik "sivil başkaldırıya" sahne oluyordu. Taksim Gezi Parkı'na AVM yapılma kararını protesto edenlere karşı polisin vahşice saldırmasıyla patlak veren ve bütün bir ülkeye yayılan olayları görmezden gelmemiz mümkün değildi. Nitekim TMH'da kısmi değişikliklere gidildi.

TMH'nın 476. sayısı vasıtasıyla İnşaat Mühendisleri Odası tarihe not düşüyor: Türkiye halkı otoriter, totaliter, yasakçı, yasaklayıcı, halkına şiddet uygulayan, despot, anti demokratik iktidara karşı sesini yükseltiyor, sokaklara çıkıyor, polis şiddetine karşı direniyor; binler, onbinler, yüzbinler geceli-gündüzlü kentlerin merkezlerinden ayrılmıyor, evlerinin önünü terk etmiyor, başta gençler ve kadınlar olmak üzere yediden yetmişe hemen tüm toplumsal-siyasal kesimler kişisel hak ve özgürlükler için, temel haklar için, yaşam tarzına yapılan müdahalelere karşı yürüyor.

Gösterilerde öne çıkan argümanlar tıpkı katılımcıların farklılığı gibi çeşitlilik arz ediyor. Genç işsizler, yoksul emekliler, karın tokluğuna çalışanlar, güvencesizler, demokrasi tutkunları, ulusal değerler konusunda hassasiyet gösterenler, Türkiye'nin komşularıyla kurduğu ilişkiyi onaylamayanlar, Hükümetin ülkeyi adım adım savaşa sürükleyen politikasını yanlış bulanlar, özelleştirme mağdurları, başbakanın aşağılayıcı, rencide edici, farklı yaşam tarzına sahip olanlara hakaret etme noktasına varan söyleminden rahatsız olanlar, kentlerin ve yeşilin yağma edilmesini engellemek isteyenler öne çıkıyor, belirleyici oluyor.

Tarihe bir not daha düşmek gerekiyor: Halk hareketi kendiliğindenci özellikler taşıyor; ne bir grubun, ne bir partinin, ne bir kurumun yönlendiriciliği söz konusu. Bu hali aynı zamanda gelişmeye ve kitleselmeye açık yönünü vurgulu hale getiriyor.

Hak ve özgürlükleri için sokağa dökülenlerin mesajı çok açık: Artık Türkiye'nin "parlamentar demokrasi"yle yönetilmesi mümkün değildir. Sandıktan birinci çıkan partinin ideolojik-politik-kültürel yaklaşımının tek doğru olarak topluma empoze edildiği bir sistem büyük kitleler tarafından reddedilmiştir. Dayatmanın polis şiddeti marifetiyle uygulanmak istenmesi ise başlı başına olayların çığırından çıkmasına vesile olmuştur. Türkiye çok kültürlü, çok kimlikli, çok dinli, çok mezhepli, farklı geleneklere ve yaşam biçimlerine sahip bir ülkedir; bu hassasiyetlerin farkında olmayan siyasi iktidarların ömrü kısa olacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası, başta TMMOB ve bağlı Odaları olmak üzere, tüm emek ve demokrasi güçleriyle omuz omuza, tarih yeniden yazılırken süreçteki yerini almıştır. Bu bizim halkımıza, meslektaşlarımıza duyduğumuz sorumluluğun bir gereğidir. İMO 15-16 Haziran'dan, DGM boykotundan, faşizmi ihtar eylemlerinden, Maraş katliamına gösterilen tepkilerden, 12 Mart ve 12 Eylül karanlığına karşı direnişlerden bu yana halkın sorunlarını kendi sorunları olarak bilmiş, mücadele hattını bu sorunlar üzerine inşa etmiştir.

Dün, Birinci Boğaz Köprüsüne karşı çıkarak, Zap Suyu'na köprü yapılması için kollarını sıvayan inşaat mühendisleri bugün demokrasi ve özgürlükler için sokaklara çıkmıştır.

**İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu**

